

^{carnavaal}
Nobelprijs 1984
Door Marnielijn Eest

- ① Ik durf het haast niet te bekennen,
MAAR sinds 1983 zit ik al achter jullie
aan te rennen
- ② Overal waar jullie tijdens de carnavalsdagen
opduiken,
zit ik wel ergens verstopt tussen de struiken
- ③ M'n liefde voor jullie werd nauwelijks
beantwoord,
heel even dacht ik nog aan een spontane
zelfmoord
- ④ 'n Crime passionel leek me toch wat
te ver gaan en is ongezond,
krouweas m'n overlijdensverzekering
by Dela is nog niet rond

- ⑤ 't stilzwijgen wil ik nu doorbreken
door openlijk van mijn liefde blijk te geven,
al besef ik terdege dat ik nimmer minuten
lang aan jullie lippen kan kleven
- ⑥ Carnaval en Rosendoal dient een feest te
zijn van blye, loutige en gezellige kullpeken
en nie van erotisch geladen, oversexte
of grypgrage hane
- ⑦ Wat jullie later zien is het best te
omschryven als: Spaans temperament, vermugd
met Franse charme en Rosendoalse spontaniteit,
ja, heel wat anders dan zo'n Rossa
nova meid

②. Ik wil jullie zeggen namens bisschop
Simonis, ingineur Sepkema, prins claus
en markkeluk zat,

zo'n goeie groep hebben wy nog niet gehad

