

Luchtje:

José werkte bij de visboer. Nao ut werk gong ze meteen de stad in. Haar vissekleere laage bij Erges Aanders boove. Ier aare wij verzaameld en konde wij oons schmienke.

Nou aar José echte vis van de visboer meegenome.

`lerzo`, zeej ze tegen oons, `as wij vis wulle zijn, dan motte we dur ok naor ruuke`. En zij smeerde elk vrouwke in meeje vette vis.

Amaai, wa dun lucht!

Op un gegeeve moment ruukte da zelluf nie mir, mar aandere deeje da well!

W´emme die aovond nie veul meeje aandere gepraot, en w´aare veul plek in de kafees.

Ut waar nie vor´eraoling vatbaar! W´emme wel gelache!

Ons wasmasjien waar nog nooit zó van pas gekomme!

